

KWartaalSCHRiFt
LeVENSKUNSt

1Ste KWartaal 2016

jaargang 7

gedichten over erkenning

jan holtrop

.uitgeverij QVO
vinkenhof 16
3741 wk baarn
tel.035-5413276
quovadis@casema.nl
www.quovadisontmoetingen.nl

inzichten

Eise Eisinga uit Franeker
heeft de mensen
die zeer verontrust raakten
omtrent het eind der tijden
willen uitleggen
hoe het zonnestelsel eigenlijk werkt
en heeft daar in zijn huiskamer in Franeker
een planetarium gebouwd in het plafond

je kunt ergens last van hebben
als het je ontbreekt aan kennis
en dat is denk ik voor mij
de belangrijkste motivatie
om nieuwe inzichten
door te geven
spiegels
om te reflecteren

dat werkt geestverruimend
het bestaan op deze aarde
ontvangt dan meer herkenbaarheid

oh
zit het zo

om die verruiming in je geest
voldoende mee te maken
is elke dag de moeite waard
iets op te steken
te leren
nieuwsgierig zijn
dat leidt tot nieuwe inzichten
en inspiratie
elke keer een puzzelstukje verder
groeien
in bewustzijn
zoek en je vindt het
vraag en je krijgt antwoord

het maakt je rijker
je schrijft bij
het opent je
voorstellingsvermogen

denken

zolang je leeft
denk je

probeer het maar eens
niet te denken
ook al zit je gedachteloos
voor je uit te staren
het golft in je door
bewust
onbewust

denken kun je op verschillende levels
van heel functioneel en praktisch
tot

ingevingen
nieuwe ideeën
inspiraties
eyeopeners
je overtreft jezelf
waar komt het vandaan
het raakt je diep
heel diep
ontroerend
bewondering

onbegrijpelijke dimensies
van levende intelligentie
heel verlichtend
alle problemen verdwijnen
als sneeuw voor de zon
bestaan ze eigenlijk wel

de vleugels hebben
om vrij te zijn in je denken
geef er aan toe
laat het je gebeuren

er is zoveel meer
de doorstroming van je innerlijke

een rivier wil stromen
om in de zee uit te komen

aandacht

alles is er al
en langzaam maar zeker
worden wij het bewust
het bevrijdt ook het universum
omdat het bestaan van alles
ergens in herkend wordt
de spiegels om zichzelf te zien
zoals de kunstenaar gezien wil worden

herkenning en erkenning
verbondenheid met een diep gevoel van geluk
gelukkig zijn heeft alles te maken met
dat je in staat bent
iemand gelukkig te maken
dat doet me denken aan iemand
die zich wil uiten
en je alles wil vertellen
maar niet de gelegenheid krijgt
of het niet zo in staat is
om zijn verhaal te doen
en dan ben jij degene
die hem van zijn verhaal verlost
hij heeft het kunnen vertellen

hetzelfde dat iemand je een geheim toevertrouwt
alleen jij mag het weten
een diep vertrouwen
niet verder vertellen

omdat alles en iedereen er niet voor niets is
wil het herkend worden
alles en iedereen heeft aandacht nodig

je kunt jezelf van alles in je hoofd halen
je maakt je zorgen
maar dan kan het ook zo opgelucht werken
als iemand echt aandacht voor je heeft

aandacht is praten met je oren

het verschil

je vindt wat uit
je hebt eigen ideeën
iets houdt je erg bezig
je wilt het aan iedereen vertellen
je wilt het iedereen meegeven
en dan blijkt dat lang niet iedereen ervoor open staat
vinden het vreemd
vinden het niet te begrijpen
zetten zich af
draaien zich om
zoek iemand anders

daar sta je dan met je nieuwe ideeën
met je ontdekking
zoals Darwin
zoals Galilei
zoals Jezus
zoals Mandela
heel veel revolutionairen
het duurt even
voordat het gezien wordt

en nog zijn er genoeg mensen
die alle onderzoeken ten spijt
er niet in geloven
en nog steeds denken
dat de aarde plat is
wat je ontdekt kan er niet voor iedereen zijn
het is onmogelijk iedereen te bereiken
het iedereen te vertellen
iedereen mee te krijgen
een kwestie van keuze
als je boodschap er voor iedereen is
is het een boodschap voor niemand

de wereld is opgeknipt in heel veel naties,
heel veel andersdenkenden
als iedereen op deze wereld gelijk zou zijn
is het een naamloze wereld
de natuurlijke strijd om gekozen te worden
maakt dat je iemand bent
dat je leeft
jij maakt het verschil

anders

Ik heb me altijd een beetje anders gevoeld
ben ik wel van mijn vader en moeder
ben ik soms geadopteerd
waarom voel ik me zo anders
ik wil toch zo graag met iedereen gezellig omgaan
ben ik wel normaal
zou ik een afwijking hebben
een tekortkoming
een vreemdganger

pas ik wel op deze wereld
ben ik van een andere planeet
wat maakt mij zo anders
of stel ik me dat alleen maar voor
wil ik graag anders zijn
wil ik iets eigens
wil ik wel met iedereen omgaan
moet er niet aan denken
waarom zou dat moeten
laat ik mijn eigen gang maar gaan
ik heb het altijd zo gedaan

dat is ook zo
ik houd graag afstand
niet te close
niet te afhankelijk
ook niet te onafhankelijk
er net tussenin
aanhankelijk
kiezen
goede vrienden
die heb je
jouw favorieten
waar je alles mee kan bepraten
waar je jezelf in terug vindt
aandacht
schept aandacht
hoever wil je gaan

niet genoeg nemen
met een huis vol