

KWartaalSCHRiFt
LeVENSKUNST

2^e KWartaal 2015

jaargang 6

gedichten over de verbinding

jan holtrop

.uitgeverij QVO
vinkenhof 16
3741 wk baarn
tel.035-5413276
quovadis@casema.nl
www.quovadisontmoetingen.nl

doorstroming

we kijken om ons heen
door onze oogvensters
waar we ook zijn
op het terras
op het strand
midden in de stad
er voor je ogen een ongeluk gebeurt
er brand uitbreekt
een opstootje is
een optocht
belangrijke personages voorbij zien komen
nieuwsgierig scannen we
alledaagse belevenissen

en dan ineens
gebeurt er iets in je
je wordt dubbel wakker
alsof je alles doorziet
je was er niet op uit
het overkomt je

je bent nog op deze aarde
je loopt gewoon rond in de winkelstraat
in het café
een wandeling door het bos
iets bovennatuurlijks haalt je in
het wordt licht in je
je wordt aan het zoeken gezet

het gebeurt zo simpel
doorstroming van binnenuit
daar kan geen methode tegenop
de universele belevenis
de evolutie in jezelf
je bent aangesloten
en lichtelijk aangeschoten
dronken in de geest
een overvloedig rijk gevoel
het maakt je tot een nieuw mens
altijd jong

bescherming

werken
met veel passie
talentvol
sterk
en beschermd
midden in de piste van je eigen bestaan

in je balans zijn
het kost veel meer energie
als je net niet in het midden staat
de pot van de pottenbakker mislukt
je blijft aan het corrigeren
steeds weer nieuwe regels nodig
onrust
en dan ineens is het er weer
is er evenwicht

staan in de kracht van je leven
een levende kern
die alles in balans houdt
in het midden
zoals een wiel draait om zijn as
de aarde draait om de zon
het tijdelijke draait om het eeuwige
een vaste kern
geen verleden
geen heden
geen toekomst

in het ondeelbare nu
niet in tijd uit te drukken
daar ligt de kracht
het houdt je wakker
het laat je die stappen zetten
die nodig zijn

het leven beschermt je van binnenuit
en houdt je kerngezond
zekerheid
altijd met je

afdruk

een andere wereld voorstellen
andere planten
dieren
mensen
andere wezens
genoeg fantasie
om alles anders te zien
anders mee te maken

zou het anders kunnen
is de wijze van groei en bloei
alleen maar op deze manier mogelijk
binnen alle multivormigheid
om ons heen

kan het nog gekker
het geeft aan
dat er toch een stramien bestaat
van waaruit alles is
er is veel mogelijk
maar niet alles
ook een kwestie van kiezen
of verraadt het de afkomst
van de kiezer
zoals muziek wordt gecomponeerd
het verklapt de afzender

we hebben allemaal
een eigen breiwerkje
ook het universum

waar kan ik laten zien
wie ik ben
in welke omstandigheid
kan ik beginnen
met de afdruk
van mezelf
planten doen het
dieren doen het
mensen doen het
we willen ons voortplanten
die behoefte
is een must
noem het toegevoegde waarde

beweging

we zijn voortdurend in beweging
je voelt dat in jezelf
in je denken
in je handelen
actie

niets staat stil
ook niet als je het lichaam verlaat
het bewustzijn blijft
ook al ben je op dat moment
zonder projectie
de kans is groot
dat je al weer snel
in de wieg ligt te kraaien
lijkt me een geweldige voorstelling

van je vorig verblijf
weet je amper nog iets te herinneren
toch breng je wel
levenservaring mee
die de mens doet evolueren
ook bij plant en dier
het universum bouwt geschiedenis op
door de voortdurende beweging

in die beweging ligt het geheim
van het leven
leven is licht
niet waarneembaar
leven spectreert
in frequenties
golflengten
waarin we zijn
je voelt deze in jezelf
in je gemoedstoestand
in het verwerken van gebeurtenissen
emotie
innerlijke bewogenheid
voelbare beweging
van wat het leven in je doet
om er altijd te zijn

communicatie

we merken dat we
kunnen communiceren
met plant dier en mens
vriendjes
een soort commune

met hen
op dezelfde golflengte
trillingen
dat heb je nodig
je zou niet eens weten wat het is
om te vereenzamen
niet eens kunnen praten met jezelf

leven is toevoegen
wat er nog niet is
toegevoegde waarde
wat is mijn waarde
waar ben ik goed in
wat gaat mij goed af
want daar communiceert het

een scheppende betekenis
in je talenten weet je het leuk te maken
werk is pas werk
als je erin kunt leven
al het andere werk is arbeid

het is niet zo
dat er in de beginne werk was
en er mensen nodig waren
om het te doen

langzaam maar zeker realiseren we ons
dat we er niet voor het werk zijn
maar het werk er voor ons is
werkloosheid bestaat niet
noem het arbeidsloosheid

we communiceren pas echt
als we inhoud geven aan dingen
die ons boeien

verbindingen

mensen met elkaar in verbinding brengen
mensen die elkaar nodig hebben
nieuwe verbindingen scheppen nieuwe mogelijkheden

ik maak graag met je een afspraak
om het te hebben over je persoonlijke strategie
en jouw ecotopie
jouw wereld

dan is het aangaan van nieuwe verbindingen van levensbelang
creëer je eigen sociotopie
mensen
waarmee je samen kunt leven

ik ben er voor je
om je verder te brengen
nieuwe inzichten
nieuwe verbindingen

zullen we een keer afspreken
quovadis@casema.nl

tot ziens
jan holtrop