

***KWartaalSCHRiFt***  
***LevensKUNst***

1ste KWartaal 2015

jaargang 6

gedichten over de ontmoetingI

jan holtrop

.uitgeverij QVO  
vinkenhof 16  
3741 wk baarn  
tel.035-5413276  
quovadis@casema.nl  
[www.quovadisontmoetingen.nl](http://www.quovadisontmoetingen.nl)

# echt

wonderen gebeuren  
we noemen het vaak toeval  
maar in werkelijkheid valt het ons toe  
het geeft de indruk er niet zomaar te zijn  
alsof iemand over je schouder meekijkt

alsof je online verbonden bent  
herkend wordt  
een bewustwording die ons stil zet  
een levende stilte  
trilling van de lucht  
hallo wie is daar  
je voelt het net niet  
en dan het antwoord  
ik ben het  
maar wie ben je dan  
ik woon in je  
ik ben bij je  
blijf dicht bij mij

je hoort zonder oren  
je ziet zonder ogen  
je praat zonder mond

is het bovennatuurlijk  
waarom  
je bent niet alleen  
het is altijd met je  
het doet zich overal voor

een wonderlijk gevoel  
zo zuiver  
zo echt  
dat het zich niet kan laten zien  
je bent geen toeval  
je leven is verhoogd  
vrij van de materie  
zo licht als een veertje  
als een engel  
ze bestaan  
omdat jij bestaat

# profetie

we doen er alles aan  
om ons te bevestigen  
niet zo gauw tevreden  
wanen ons graag in  
hypergelukkige omstandigheden  
de hemel op aarde

wat een droom van een vakantie  
de reclame speelt er op in  
profeten van ons eigen geluk  
of ongeluk  
het is maar wat je wilt  
je hebt het voor het zeggen  
angst zet de deur open  
onbeschermd  
vaak moeilijk om  
je eigen wens uit te spreken  
je weet niet hoe groot en lang  
geluksmomenten duren

je zou soms altijd willen blijven  
op die geweldige plek  
die sfeer  
en dan die herinneringen  
de foto's  
weet je nog wel  
de nostalgie van je eigen profetie

in het gedrag van de mens laat hij zijn afkomst zien  
zijn taal  
zijn beeldvorming  
zijn geluk

niet alleen hier op deze aarde maar ook uit de bron  
van de evolutie  
uit de volmaakte vrijheid  
voortkomend  
om te werken  
aan een hemel op aarde  
laten we het mooi maken  
een lust voor je zintuigen  
het is niet te koop  
laat de droom maar uitkomen

# warmte

waar komen onze emoties vandaan  
waarom kunnen we zo lekker bezig zijn  
met van alles en nog wat  
maken we ons zorgen over  
van alles en nog wat  
het geeft in ieder geval blij  
van genegenheid

we vinden het bij dieren en planten  
die warmte  
we zijn afhankelijk van elkaar  
we hebben elkaar nodig  
omdat alles voortkomt uit  
de genegenheid  
noem het warmte

het gaat er warm aan toe  
totdat het een beetje gaat afkoelen  
en het een gestold randje krijgt  
zoals vet zich stolt op de jus

als je de open haard aanzet  
kijk je naar die vlammen  
die er kunnen zijn  
omdat er voeding is

zonder voeding geen vuur  
zonder inspiratie geen gedicht  
de kachel aanhouden  
in jezelf  
warmte opzoeken  
ramen en deuren dicht als het te koud is  
het behaaglijk maken  
het leven openen in jezelf  
een openhaardgesprek met het leven  
in je  
om je  
door je  
met je  
niet verder stollen dan alleen het randje  
ontvankelijk blijven zoals een kind

# waarheid

je praat ergens van uit  
een eigen verhaal  
we voelen de verbondenheid met het leven  
we kunnen niet zonder  
zoals een schaap een herder zoekt  
je menszijn ergens terug kunnen vinden  
in de kosmische moederschoot

zoals je jezelf dirigeert  
corrigeert  
controleert  
bestudeert  
beheert  
zo heb je iemand nodig om je op de weg te houden  
een organische hiërarchie zoals een zonnestelsel  
het gevoel van onderling respect  
de zelfkant zoekt een meester  
om antwoord te geven  
de psycholoog  
de pedagoog  
de therapeut  
of  
een familielid  
een goede vriend

je zoekt naar waarheid  
die genezend werkt  
en je antwoordt  
je fundeert  
het raakt de juiste snaar  
noem het ziel  
de levende kern

de ziel raakt in beroering  
de code is herkend  
het opent zich zoals een schelp  
en laat binnen

## onopvallend

we steken de stekker in het stopcontact  
we zijn dan gewend dat het licht aan gaat  
hij doet het niet  
zeker de lamp kapot  
een nieuwe ingedraaid  
nee, er is iets anders aan de hand  
draadje los  
gerepareerd  
doet het weer

we zijn gewend dat dingen het doen  
willen een zorgeloos bestaan  
heel veel dingen vallen ons niet op  
omdat ze het altijd doen  
de aarde draait rond  
de zon komt op  
de schaduw van een boom  
de vele natuurwetten  
wetmatig  
automatisch  
onopvallend

dat je bestaat  
dat er mensen zijn  
dieren  
planten  
de aarde  
het heelal  
zolang het nog verbazing oproept  
sta je niet op de automatische piloot  
je vraagt je de dingen af  
onderzoekend  
het waarom  
belangrijk is wel  
dat je de stekker in het stopcontact steekt  
anders krijg je geen antwoord  
kom je er niet achter  
je bent aangesloten  
levende energie gaat door je heen  
je mag alles weten wat er te weten valt  
alle geheimen kennen  
omdat je ervan bent

# talent-match

mensen ontmoeten  
die gehoor geven aan eigen talent  
niet anders willen leven

maar wat is talent

op die vraag wil ik je graag antwoord geven  
ik wil je je talenten laten zien  
door middel van  
mijn osd-projectie  
organic spectral design

doe dat graag interactief  
een klein groepje  
we vertellen elkaar waar we waarde toevoegen  
een talentmatch  
en waar we mee bezig zijn  
vaak kunnen we elkaar inspireren  
je kunt je daarvoor opgeven  
ik stuur je dan meer informatie  
praten we eerst even  
persoonlijk af  
om kennis te maken

zoeken is vinden

ik wil het ook met je hebben over  
het ontstaan van  
talenteconomie  
want er is werk voor iedereen

de mens evolueert vanuit zijn drang naar  
vrijheid  
waarde  
onderscheid  
en verbinding

moeilijk voorspelbaar  
wel herkenbaar

stuur mij een mail  
als je wilt

[quovadis@casema.nl](mailto:quovadis@casema.nl)

vriendengroet,  
jan holtrop