

kwartaalschrift levenskunst

3e kwartaal 2018
jaargang 9

gedichten over zicht

jan holtrop

.uitgeverij QVO
vinkenhof 16
3741 wk baarn

lichtpuntjes

ik denk steeds weer anders
nooit precies hetzelfde
het past zich aan
meegenomen in de tijd
van alle gebeurtenissen
door alle nieuwsgierigheid

mijn bewustzijn staat aan
daar merk ik niks van
en toch gebeurt er van alles
van alle kanten
in alle kranten
een complete nieuwskaravaan

In de levensstroom
vrij
zo voelt het
gedreven
zelf de bal bespelen
zoveel te doen
zoveel te bezingen
zoveel moois
ook verdrietige dingen

geborgen
in mijn eigen levensloop
elk gevoel is herkenbaar
waar naar toe
is niet te koop
er is geen eindbestemming
geen doel
geen gedwongenheid
doen wat ik leuk vind
doorgaan
tot het eind

in elk verdriet
zit een lichtpuntje
nooit helemaal donker
licht aan de horizon
een gewonnen strijd

licht en zicht

mijn ziel
is als een filmprojector
de hele film wordt afgedraaid
steeds meer zicht
mijn weten lost zich op
het verruimt mijn gevoel
steeds verder
licht en zicht
opent me

ik kijk naar buiten
vanuit mijn werkkamer
de wilde tuin in
een open vizier
een gek gevoel
het is toch ook gek
zo'n nietig planeetje
waarop van alles gebeurt
licht en zicht
opent me

er gebeurt van alles
de menselijke creaties
ongelooflijk veel
moet ik me bezorgd maken
over teveel mensen
waarom
het groeit totdat
het ergens ophoudt
de grens bereikt
beheersbare evolutie
een wonderlijk schouwspel
licht en zicht
opent me

bomen groeien niet tot in de hemel
aan alles zit een end
niets kan alles overwoekeren
we hebben onszelf niet gepland
dat doet me goed
het is prima zo
licht en zicht
opent me

mutaties

niemand kan de wereld beheersen
macht kent maar weinig kracht
beschavingen wisselen elkaar af
niets blijft hetzelfde
alles raakt een keer op
er komt ook weer van alles bij
als kind spelen met een blokkendoos
de toren valt om
gauw een nieuwe maken
nog hoger

vallen en opstaan
alles op zijn tijd
tijd is de regisseur
elke ontdekking komt op het juiste moment
niet eerder
elke ontdekking is een mutatie
met z'n plussen en minnen
meer plus dan min
eens lukt het
gelukkig maar
mutaties brengen ons verder
er ontstaan steeds weer nieuwe vormen
lang niet alles is nog in kaart gebracht

ook al doe ik niets
er gebeurt altijd iets
in de vervelling
ligt de vervelling
het gaat gewoon door
het vormt zich
omdat niets hetzelfde kan blijven
ik kan niks opnieuw doen
doe ik het toch weer anders

hoe dacht ik ook al weer
laat het maar lekker open
daar past alles in
elke belevenis is anders
elk inzicht is nieuw
het muteert vanzelf

serendipity

mijn bestaan is allang opgetekend
daardoor ben ik van mezelf bewust
Ik loop in de film van mijn levensloop
In dromen
die uitkomen
toekomst wordt geschiedenis
geschiedenis toont toekomst
daartussen woon ik
In een ondeelbaar nu
In de hoofdrol van mijn eigen film
herkenbaar
het past bij me
het hoort bij me
live-opnames
lief en leed

als ik als jongen uit de film kwam
was ik even de hoofdfiguur
zo liep ik naar huis
als een Kees de jongen
in mijn eigen verbeeldingskracht
ongebreedelde fantasie
zei mijn schoolmeester
er moet wel geleerd worden
zei mijn vader
wat wil je worden
domínee leek me wel wat
voor al die mensen in de kerke zorgen
lief en leed

het is ben ik
vrij en toch een geleid gevoel
terwijl ik er vrij mee omga
zo voelt het
voor mij nog een nieuw verhaal
als jongen droomde ik mijn eigen toekomst
die dromen hebben me vergezeld
ze zijn uitgekomen
nog niet allemaal
serendipity
lief en leed

koninklijk

ik rij op een weg
de horizon rijdt met me mee
hij verschuift heel langzaam
hoe verder die horizon weg ligt
hoe langer het met me mee rijdt
totdat die horizon
oneindig ver weg ligt
en altijd met me mee gaat
een beetje koninklijk

oorsprong kent geen afstand
het is als die oneindige horizon
er altijd zijn
in mijn eigen oorsprong
mijn identiteit
het houdt volgens mij nooit op
oorsprong kent een eigen plek
herkenbare synchroniciteit
toch heel verrassend
een beetje koninklijk

kom ik in Frankrijk
bij een kasteel
loop erdoor heen
alsof ik er al eens eerder geweest ben
was ik vroeger kasteelheer of zo
heb ik daar nog herinneringen aan
een beetje koninklijk

hoe hebben mijn voorvaderen geleefd
waar kom ik uit voort
mijn vader heeft het uitgezocht
met de nodige fantasie
vanaf 1600
met een gevonden holtropwapen
een beetje koninklijk

koning zijn
zo'n koninklijk gevoel
in een mooi paleis
het leven lijkt dan op een sprookje
ik vind leven koninklijk
het geeft mij een statief
alsof ik op een berg sta