

kwartaalschrift Levenskunst

3e kwartaal 2016
jaargang 7

gedichten over bestaanszin

jan holtrop

.uitgeverij QVO
vinkenhof 16
3741 wk baarn
tel.035-5413276
quovadis@casema.nl
www.quovadisontmoetingen.nl

tijdloos denken

als je weet wat het is
dan weet je nog niet dat het is
en waarom het er is
we zijn als mensen tot nu toe de enige
die zich dingen afvragen
die willen weten
willen verklaren
hoe zit het in elkaar
de religieuze gossip
van de maker

als we het niet weten
verzinnen we wat
daar doen we het dan voorlopig mee
hoe meer we weten
hoe ingewikkelder het wordt

missen we iets

eigenlijk weten we het allemaal wel
als we ons eigen denken uitschakelen
en in het alles opgaan
het is toch van de gekke
dat we hier onwetend rondlopen

geen oorzaak en gevolg
iets wat niet begonnen is
kan ook niet eindigen
tijdloos denken
maakt alles mogelijk
en dat wat er is
een variatie op het thema
van alle mogelijkheden
het vormt zich naar wat het kan zijn
de levende intelligentie
die overal is
van het kunnen bestaan
zonder ontwerp
echt vrij

ik zie

ik zie
wat jij niet ziet
en het is

iedereen ziet anders
een bepaalde invalshoek
ook al wordt je nog zo beïnvloed
geïndoctrineerd
geprogrammeerd
in de kern ben je anders
kleur je het toch weer anders in
maak je het toch weer anders mee
het is onmogelijk
om je helemaal in te leven in een ander
invoelen is mooi
maar dat is het dan ook
je kunt nooit samen met iemand oplopen
je loopt naast iemand
vrienden wonen dichtbij je
begrijpen je
passen bij je
voelen je
en toch blijf je die enige andere

het kan ook niet anders
zet jezelf op de bergtop
en kijk om je heen
doordat je anders bent
is alles om je heen zoals jij het ziet
zoals jij het mee maakt
een eigen wereld
een eigen leven
dat kan nooit iemand van je afpakken

door het anders zijn
ben je beschermd
leef je in een volstrekte vrijheid
hoe meer je je dat realiseert
hoe gelukkiger je wordt
het leven geeft jou
een heel eigen plekje

lintje

soms droom je over iets
wat je in een flits hebt opgepikt
van alles wat je meemaakt
het lijken kleine dingen
niet noemenswaard
het intrigeert je
het houdt je bezig
genoeg om erover te dromen
wat een bijzonderheid
je wordt wakker
nog even sta je stil bij die merkwaardige droom
alsof het je iets wil zeggen

er zijn droomuitleggers
zelf heb ik genoeg bewijzen
dat dromen lang niet altijd bedrog zijn
maar je de weg willen wijzen
een echte droom
die jou iets wil zeggen
is geen bedrog
het houdt je bezig

als we het heelal alleen maar zien
als een knikkerbak
is het leven eruit
zo bekijk je jezelf ook niet
als een hoeveelheid botten
met een velletje er omheen
als een chirurg je helemaal zou ontleden
en je daarna weer in elkaar zou zetten
is het leven er wel uit
wij kunnen het leven niet maken

en dan die bijzondere droom
die je gegeven is
omdat je iemand bent
je bent een levend individu
waarin je vaak verbaasd staat
hoe dingen in elkaar vallen
het heeft geen bijgeloof nodig
je wordt erdoor verrast
je had er niet op gerekend
een levend lintje

verticaal

je loopt door de winkelstraat
doe je zo vaak
dan ook nog even stofzuigen
en nog een bezoekje afleggen
druk genoeg
van alles te doen
savonds plof je op de bank
even niks
het verlangen naar een weekendje uit
of die al ingeplande vakantie
duurt alleen nog een tijdje
even geen tv
een cdtje opzetten

laten we het gezellig maken
de wereld de wereld laten
trek de gordijnen dicht
vul de ruimte met muziek
speel je eigen instrument
de piano
de gitaar
de fluit
de trommel
leven van binnenuit
nodig om je op te laden
je plezierig te voelen
niet meer steeds denken
aan wat er nog gedaan moet worden

leef verticaal
waarin tijd geen rol speelt
waarin je bent zoals je bent
waardevol genoeg

het wordt stil in je
de muziek klinkt om je heen
je lievelingsmuziek
een paradijslijk gevoel
je bent niet meer alleen
verbonden met waar het echt om gaat
in je eigen oorsprong
leven is natuurlijk
het zit in je

vlinder

hoelang doe je erover
om echt voor jezelf te kunnen zorgen
babytijd
peuter
puberteit
op eigen benen staan
voorbij je dertigste moet het toch lukken
als je een beetje geluk hebt
vind je de baan van je dromen
alle energie wordt er ingelegd
een passie
wat een fantastisch leven

moet ik dit mijn hele leven lang volhouden
duur huis gekocht
je kunt je aardig wat permitteren
vraagt veel van je
het gaat je benauwen
is dit het wel
ben ik wel goed bezig
waarom word ik ineens geplaagd
met dit soort vragen
waarom niet lekker doorgaan
en leuke dingen doen als je gepensioneerd bent

je bent ontvankelijk voor nieuwe inzichten
je onbevangenheid roept nieuwe gedachten op
hoe moet dit verder aflopen

je bent als een etende rups
die zich verpopt
en een vlinder wordt
dat gebeurt ineens met je
een nieuwe geboorte
een nieuwe dimensie
is in je gekropen
een zielsrijke gevoel van binnenuit
vleugels van een vlinder
vrij als een vogel
een zinvol bestaan
je bent altijd

er broeit iets in de samenleving

wil je graag mensen
ontmoeten
met een levende signatuur
die zich niet beter voelen
maar wel aangeraakt zijn
door het leven
(een nieuwe geboorte)
dan nodig ik je graag uit
voor ONS
een onderonsje tussen
mensen, die elkaar graag ontmoeten
meld je aan
quovadis@casema.nl
je krijgt dan alle informatie.