

kwartaalschrift Levenskunst

2e kwartaal 2018
jaargang 9

gedichten over belevnis

jan holtrop

.uitgeverij QVO
vinkenhof 16
3741 wk baarn

wrijving

antagonisme
verenigbare tegenstellingen
vrede valt op als er ook oorlog is
vrede wordt graag bevochten
de kracht van de liefde
toont zich door het tegengestelde
destructieve haat
haat/liefde verhouding
creatieve destructie

naast ups ook downs
berg en dal
positief en negatief
de wereld bestaat daaruit
hoe sterker de verschillen
hoe heftiger het toe gaat
tranen van geluk
en ongeluk

rijkdom en armoe
genialiteit en gekte
de uitersten raken elkaar
debet en credit

vrede is sterker
licht wint het van donker
levenskrachten
de kracht van de voortplanting
sterker dan dood

niets kan hetzelfde blijven
in de crisis liggen nieuwe kansen
in het succes zit risico
constructie en destructie
tegengestelde krachten
zorgen voor wrijving
het levert energie op
de samenleving drijft daarop
de kranten staan er vol van

alle krachten beschikken over
een tegenkracht.
zoals 2 kinderen op de wip

drijfveer

ik ben
in de kamer
op de stoel bij de eettafel
waar precies
lengte, hoogte en breedte

ik zit daar een uur
ik blijf nog wel even zitten
zit de krant te lezen
lengte, hoogte, breedte en tijd

bij de tandarts duurt lang
op het strand duurt kort
gevoelstijd loopt anders dan mijn klokje
Ik wil een kopje koffie
Is het al koffietijd
Ik doe het toch maar
het gevoelsklokje
of het klokjesgevoel

waarom ben ik in de kamer
Ik lees de krant en puzzel graag
kruiswoordpuzzels

In het waarom ligt mijn oorsprong
het bewustzijn in waar ik ben
het zijn in mijn levensloop
het voelt senang
lekker Leven
direct merkbaar
tijdschommeling
het hier en nu

een eigen geschiedenis
een eigen toekomstgevoel
gehoor geven aan eigen oorspronggevoelens
het blijft schipperen
het vraagt navigatiekunst

oorspronggevoelens vertellen mij
wie ik ben
wat mij drijft
mijn drijfveer

gevoelssnaar

hoe bijzonder zou het zijn
dat we de oertaal van alle talen op deze aarde
zouden ontdekken
en we elkaar allemaal kunnen verstaan

die taal is er
zieletaal
verstaan met een half woord
het gevoel doet de rest
liefde zonder woorden
ik hou van je
in de liefde zit de oertaal

het wemelt van dimensies
om tot één volledig
totaalbeeld te kunnen komen
het zoeken naar een bril
die op mijn neus zit
het is er al

de grieken spraken al vroeg
over atomen als kleinste deeltje
zonder het bewijs te kunnen leveren
filosofie gaat verder dan wetenschap

wij praten over de snaartheorie
die de atomen weer weet te ontleden
en wellicht antwoord weet te geven
op het herkennen van het totaalbeeld
van het heelal
het is er al
daarom komen we steeds verder

de gevoelssnaar in me
is de oertaal
mijn snaartheorie

ik zie en zie wat jij niet ziet
wat ik zie ziet een ander anders
mijn eigen visie
daar zijn geen brillen voor

grenzeloos

het is opvallend
dat we steeds meer geheugen kunnen oproepen
in de computers
dat gaat steeds sneller
het nano-tijdperk
het houdt gelijke tred
met de macro/micro-verkenningen
in de kosmos
macro en micro lopen hand in hand

hoe verder de verfijning
hoe duidelijker het beeld wordt
een groeiend aantal pixels
in de camera
het tv-scherm

evolutionaire ontwikkelingen
zorgen voor
meer ontdekkingen
en ontwikkelingen
het eind is niet in zicht
er voegen als vanzelf nieuwe dimensies toe

het beeldscherm wordt steeds platter
totdat het wellicht oprolbaar is
of projecteerbaar
zonder nog een beeldscherm nodig te hebben

uit het boek van brian greene
de ontrafeling van de kosmos
staat
er is wellicht sprake van veel meer oerknallen in de kosmos
omdat we nog maar zo weinig van het heelal afweten
brian

*Ikzelf zie dit als een zienswijze
die zowel een gevoel van opwinding
als van nederigheid veroorzaakt.
ruimte en tijd kunnen veel meer omvatten
dan wij konden vermoeden
en als dat zo is,
dan zou datgene wat wij als "het al" beschouwen
slechts een klein bestanddeel
van een veel rijkere werkelijkheid kunnen zijn*

verwondering

opgenomen in ruimtetijd dimensies.
ernaar toe gezogen,
het is er al
het duurt even
zoals het licht van een verre ster
op weg naar de volheid
nu nog genoeg raadselen

het bewustzijn groeit
we begrijpen verschijnselen beter,
sneller dan de tijd
bestaan er dan toch ufo's
de tijd vooruit
achter de horizon

genoeg verschijnselen op deze aarde,
die moeilijk thuis te brengen zijn
maria-verschijningen
graancirkels.
hemelvaart
lourdes.
helderzienden
gebedsgenezers.
realiteit of fictie?
de mythologie van het wonder

wonderen vallen niet op
'erin geloven' helpt een beetje

nu nog zorgen over energie,
weten door te dringen
naar eindeloze energieopwekking.
na al die fossiele brandstoffen
als voorraadschuur
turkolengasolie

even de tijd gekregen
om energie ecologisch op te wekken
de mens evolueert
alles net op tijd
bijna twaalf uur
dat noem ik een wonder