

kwartaalschrift Levenskunst

2e kwartaal 2016
jaargang 7

gedichten over ruimte

jan holtrop

.uitgeverij QVO
vinkenhof 16
3741 wk baarn
tel.035-5413276
quovadis@casema.nl
www.quovadisontmoetingen.nl

kosmisch

om je heen kijken
ver weg turen
een nacht vol sterren
liggend in een duinpan
het geruis van de branding
eindeloos
de tijd staat even stil
de kosmos opent zich
het onzienlijke
wordt zienlijke
de ontmoeting met het alles
verbazing
verwondering
alsof er toch engelen om je heen zijn
opgetild en weggevoerd
in een spirituele wolkenwagen
je mind gaat open
je ruikt de geur van olie
ineens wordt alles je duidelijke
verliegt elk probleem
verruimt het je geest
we zijn van de kosmos
we wonen in de kosmos
totaal

de nacht is zwoel
het mag eindeloos duren
hier krijg je nooit genoeg van
wat een bevrijdend gevoel
het vraagt geen kunstjes
geen rituelen
gewoon liggen met een grasspriet in je mond
gewoon zijn om te zijn
uitrusten in het welzijn van je bestaan
wat een nacht
vol licht
vol liefde
je niks meer afvragen
het is er
voor jou

ruimte

je kijkt naar een schilderij
in een museum
op een bepaalde afstand
voor elk schilderij weer een andere afstand
we hechten waarde aan kunst
het hoort zo bij ons

je kijkt om je heen
hoe andere mensen kijken
ook interessant
hoe mensen zich gedragen
de onderlinge gesprekken
het zachte gefluister
het wijzen
het heen en weer lopen
het van dichtbij bekijken
om de techniek van de kunstenaar onder de loep te nemen
verbaasd en verwonderd

je vergeet dat je zelf ook bezoeker bent
hier zou je een film van willen maken
zoals bert haanstra
die aapjes liet kijken naar de mensen

de wereld op afstand
alsof je er zelf niet deel van uitmaakt
ik heb me altijd heel erg kosmisch gevoeld
alsof ik ergens anders thuis hoor
dat begon al thuis
hoor ik hier wel
ben ik niet stiekem geadopteerd
alsof je er zomaar tussen geschoven bent
zo anders dan je broer en zusters
of zouden zij dat ook hebben

voelde me vaak benauwd en opgesloten
in de genormaliseerde dorpsomgeving
je hoorde je op een bepaalde manier te gedragen
niet echt jezelf

ik voel me thuis als er genoeg leefruimte bestaat
en dan is de kosmos ruim genoeg

uniek

we zouden ons niet op ons gemak voelen
als het heelal eindigt
stel je voor
dat er een bordje *absolute einde* staat
bij voorkeur in het nederlands
dat kan er bij ons niet in
want daarna is er ook weer wat
dat verraaft onze afkomst
we horen in de kosmos thuis
hier op deze aarde
de betrokkenheid daarmee is veel groter dan we denken
we willen meer weten van onze afkomst
doet mij denken aan mensen
die hun stamboom napluizen
de stamvader
de eerste mens
de geboorte van de aarde
de geboorte van het heelal
de geboorte van

we hebben het gevoel
dat we een oorsprong in ons dragen
waardoor we zo'n bijzonder gevoel van eigenwaarde kennen
en hoge prijs stellen op
onze eigen vrijheid
en herkenning
een eigen identiteitsgevoel
karakteristiek in alles wat je doet
een bewuste eigenwaarde

je bezit een eigenheid
dat voel je
je bent bijzonder
alles en iedereen kent zijn eigen vorm
er is geen madeliefje gelijk
in de kosmische oneindigheid
kan er nooit iets van hetzelfde ontstaan
alles en iedereen is verschillend
jij ook
dat is nodig
dat maakt je uniek
jij maakt het verschil

spiegel

je kijkt in de spiegel
naar jezelf
je ziet jezelf afgebeeld
jouw ik in spiegelbeeld
je kijkt jezelf aan
oogcontact
toch ben je het niet
je staat er nog altijd voor

stel je voor
dat je jezelf tegen zou komen
op straat.
wat zou er gebeuren
je loopt met jezelf op
als een eenëiige tweeling
wie is de baas
wie heeft de leiding
waar gaan we samen naar toe
wat een gek idee
toch loop je wel zo rond in jezelf

die zelfkant heeft leiding nodig
bescherming
uitleg
koers
duidelijkheid
dat doe jij

eigenlijk ben je nooit echt alleen
je praat met jezelf
kun je zelfs luidop doen

we hebben ook een spiegel achter ons
inspiratie
je wordt gezien
je krijgt aandacht
waar je ook bent
anders zou je niet kunnen leven
en van jezelf kunnen houden
en van zoveel anderen
en van zoveel mooie dingen
en je echte vrienden
je wordt gezien

loop door

waarvoor ben je hier
een vraag van niks
wat moet je ermee
het is nou eenmaal zo
al die goedbedoelde voornemens
om wat van je leven te maken
wie heeft dat verzonnen
waarom niet gewoon leven
om je heen kijken
leuke dingen doen
geen diepgraverij
het maakt je alleen maar gek
het is mooi
dingen aan de weet te komen
verder kun je er niks mee
loop door

wat is genieten
of wat is gelukkig zijn
al die cursussen
al die religies
loop door

blijf jezelf
een mooie reis maken
de wereld verkennen
van iemand houden
gek zijn op
je eigen hobby's
genoeg te doen
niet gaan zitten piekeren
het is zoals het is
en het komt wel goed
heus
loop door

niet ziek worden
lang blijven leven
totdat het op is
een mooi leven gehad
ontdekt wat ik wilde ontdekken
zien wat ik wilde zien
voelen wat ik wilde voelen
lief hebben wat ik wilde lief hebben
daar is geen boekje voor geschreven