

kwartaalschrift Levenskunst

1ste kwartaal 2017
jaargang 8

gedichten over ontdekken

jan holtrop

.uitgeverij QVO
vinkenhof 16
3741 wk baarn
tel.035-5413276
quovadis@casema.nl
www.quovadisontmoetingen.nl

de ontdekker

we weten inmiddels wel iets meer
maar hoeveel meer
hoe meer we ontdekken
hoe verder het weg ligt
heel gek
er duiken steeds nieuwe vragen op
we beantwoorden het met nieuwe theorieën
alsof het kleurpotloodjes zijn
de ontdekker in ons
wil nieuwe avonturen
niet wat al ontdekt is
het heelal is gelukkig groot genoeg
aan psychologie komt ook geen eind
de laatste roman zal nooit geschreven worden
het gaat altijd door

gek gevoel
is al dat ontdekken wel nodig
denk het wel
al is het voor ons eigen belang
we hebben het nodig
de ontdekker in je wordt aan het werk gezet

niets kan bij het oude blijven
alles is aan verandering onderhevig
als een schip worden we opgetild door het water
het schip voelt geen eb en vloed
wij voelen ook geen verandering
dan dat het om ons heen plaatst vindt
en we mee veranderen

de tijd tikt door
als de tijd niet zou bestaan
zou alles blijven zoals het is
er zou niets kunnen gebeuren
de dood in de pot
leven is evolutionair
het wil groeien
bloeien
vrucht dragen

door te ontdekken
ben je vruchtbaar

verrassing

komt er bij je iemand op bezoek
wat woon je hier mooi
wat een prachtige tuin
het is voor je al zo gewoon
je weet niet beter
je woont er al zo lang

we kennen veel gewoontes
tradities
normen
waarden
daar leven we in
vaak zo gewoon

in hoeverre zijn we ons nog de dingen bewust
dat gebeurt als je iets nieuws mee maakt
een verre reis
een goed boek
een leerzame cursus

je kunt weggerukt raken
uit je rustige Kadans
je vredige bestaan
je wordt verrast
laat het toe
laat je verrassen

concerten horen er zo bij
de bioscoop
het museum
het uitgaansleven
wanneer verrast het je echt

stil staan bij de natuur
stil staan bij de kleine dingetjes
je nog bewust zijn van wat je doet

spring eruit
scep gelegenheid
om de verrassing erin te houden
er gebeurt veel meer dan je denkt
doe iets gek

ontevreden

in mijn jeugd moest ik tevreden zijn
ontevredenheid werd afgestraft
terwijl het een gave is
om verder te komen
om meer te willen weten
te willen zien
chronische ontevredenheid

we kunnen de boekdrukkunst
uitsluitend uitvinden
als we niet tevreden zijn
met de manier waarop we bezig waren
kan het niet anders
beter
sneller
professioneler
intelligenter
eenvoudiger
mooier

ik ben niet tevreden met mezelf
wil steeds toch ontglippen aan het reeds behaalde
een marge meer
een andere kijk
is er nog echt iets te winnen
niet in cirkeltjes ronddraaien
ontsnappen

ik hou van mensen met lef
durf
avontuur
alles is mogelijk

net niet te ver gaan in je ontevredenheid
geen kankerpit worden
maar een oplosser
een uitvinder
een onderzoeker
je leven lang
leven kun je niet met pensioen sturen

omwenteling

huisje
boompje
beestje
draai het om
geld
werk
mens
draai het om
het leven prikkelt je
om geloof in jezelf te hebben

maak van je huis
een kasteel
van je boompje
een oerwoud
van je beestje
een safari
maak van je geld
een bank
van je werk
een uitdaging
van je mens
een geloof

loop door de winkelstraat
publiek genoeg
je hoort het draaiorgel
de accordeonist bij de supermarkt
wat zou je zelf willen doen
zelf willen opvoeren
hoe zou je je voelen
als krantenverkoper
als muzikant
als kraamverkoper
als burgemeester
als pastor
als kruidenier

zoveel werelden
zoveel mogelijkheden
we maken er deel van uit
willen ook delen
anders gaan we ons vervelen

spectra

Op mijn 44^{ste} ben ik opnieuw gaan leven
Het begin van een wonderbaarlijke ontdekkingsstocht
Deze ontdekkingsstocht begon met
dat alles wat leven in zich heeft
in je spectreert
energie zet zich in stof om
dat doet het leven in je ook
ergens je klauwen in zetten

mijn nieuwe leven begon met het zien
van mijn eigen talenten
en die van anderen
levende eigenschappen
verhouden zich als het kleurenspectrum
de lichtbreking zoals we dat ook kennen
van de regenboog

het verrassende is
dat kleuren frequenties zijn
net zo als je talenten

de drie primaire kleuren
rood, blauw en geel
vormen de drie secundaire kleuren
violet, oranje en groen.
rood en blauw is violet
geel en blauw wordt groen
en geel en rood is oranje

kleur bekennen
op dezelfde golflengte zitten
een kleurrijk leven
een teken
dat het licht aan is in je
want licht spectreert
en maakt alles kleurig

je bent een kleurrijk persoon
waarin veel talenten
schuil gaan
allemaal kleurpotloodjes
kleur er maar op los
een spectrale belevings